

OP HET STEDELIJK GYM



KIJK JE VERDER



STEDELIJK
GYMNASIUM
NIJMEGEN

Intermezzo

Omdat we 'verstand van verstand' hebben, zijn we in 2016 met Intermezzo gestart: een tussenjaar voor kinderen die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school.



“Soms moet je lang puzzelen op een vertaling voor Grieks. Het is net wiskunde!”

Een gymnasium, klassieker kan het bijna niet, zou je denken... Maar wij zoeken altijd naar de juiste balans tussen een klassieke basis en nieuwe ontwikkelingen.

EEN SCHOOL IN BEWEGING

Klassiek

Natuurlijk leer je veel over de oude Romeinen en Grieken. In klas 1 krijg je direct al Latijn én Grieks. Je zult steeds opnieuw ontdekken dat onze wereld veel ideeën, verhalen en woorden van de Romeinen en Grieken heeft overgenomen. Wist je dat Nijmegen door de Romeinen gesticht is? Dat het Champions League voetbaltoernooi van de Grieken is overgenomen? Tegelijkertijd zul je merken dat er de laatste paar duizend jaar ook erg veel is veranderd.



Science

Met enige regelmaat verandert er wel iets bij ons op school. In klas 1 en 2 én in Intermezzo volgen de leerlingen het vak Science, een vak waarbij je vooral zelf allerlei technische en wetenschappelijke vragen mag onderzoeken en ontdekken.

EEN GOED BEGIN

Nieuwe school

Na de zomervakantie ga je naar een nieuwe school en kom je in een nieuwe klas met maar een paar bekende gezichten. Spannend hoor! Maar wees gerust: vrienden maken op een nieuwe school gaat in de meeste gevallen vanzelf. Je herkent vaak veel van je interesses en passies bij je nieuwe klasgenoten. Hier zit ik goed, zul je al snel merken.

“Ik wist ‘t meteen: hier hoor ik thuis!”

Introductie

Tijdens de introductieweek leer je je klasgenoten en de school goed kennen. Je klas blijft drie jaar lang bij elkaar en ook je mentor zal deze jaren vaak met de klas meegaan. Als het blijft ‘klikken’, worden jullie een hecht team!



Als je op het Stedelijk Gym wordt aangenomen, dan gaan we ervan uit dat je het ook kunt. We doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen, want we vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt op school!

Welkom

Heb je een vwo-advies? Dan ben je bij ons op school van harte welkom! Verreweg de meeste leerlingen die bij ons op school komen, halen hun diploma.

Een school waar je direct op de goede plek zit, dat is het Stedelijk Gym!

Je hebt veel gemeen met je klasgenoten: je bent nieuwsgierig, kritisch en een tikkeltje eigenwijs. Je wilt ontdekken waar je goed in bent. Met ruim 475 jaar ervaring heeft de school veel deskundigheid in huis over hoe (slimme) leerlingen leren en zich kunnen ontwikkelen.



Sport

Lichamelijk opvoeding neemt een belangrijke plaats in op school. Elk jaar heb je twee sportdagen en daarnaast kun je meedoen aan allerlei sporttoernooien: voetbal, volleybal of bijvoorbeeld de veldloop. Ook als je aan topsport doet bieden we je de mogelijkheid om school en sport te combineren.

WE DAGEN JE UIT

Cambridge Engels

Alle leerlingen krijgen vanaf klas 1 Cambridge Engels aangeboden. Zelfs het hoogst haalbare diploma kun je bij ons op school halen.

Grieks & Latijn

Bij ons op school leer je net iets meer dan op andere vwo-scholen. Je leert namelijk ook Grieks en Latijn, meteen vanaf klas 1 en dat is uniek!

Talen

Doordat de school de grootste vwo-afdeling van de regio heeft, kunnen we veel vakken aanbieden. Houd je van taal, dan kun je meedoen met versterkte programma's Frans én Duits.



Drama

Ook op cultureel gebied kun je je talenten verder ontwikkelen. Je kunt bij ons op school eindexamen doen in drama en beeldende vorming.

Techniek

Experimenteer je graag met techniek en wetenschap, dan duik je het technolab in of krijg je al les in de labs van de universiteit.



Kampen

Houd je van actie en avontuur dan kun je mee op kamp. Wat dacht je van een zeilkamp, een skikamp of een survivaalkamp?

Debat

Ben je iemand die graag het laatste woord heeft, dan kun je aansluiten bij de debatclub, die jaarlijks meedoet aan heel wat wedstrijden.

EN DAN NOG DIT...

School is veel te leuk om alleen maar les te hebben. Gelukkig is er niet alleen binnen, maar ook buiten het klaslokaal veel te beleven. Van dansworkshop tot trampolinespringen en van graven in de klei tot boodschappen doen in Lille of Luik.

Uitwisseling

Als je over de grenzen heen wilt kijken, dan kun je in klas 4 op uitwisseling. Je logeert dan bij leeftijdgenoten in Duitsland of Frankrijk. Een hoogtepunt is natuurlijk ook de culturreis in klas 5!

En er is nog zoveel meer...
Neem eens een kijkje op

www.stedelijkgymnijmegen.nl

“Bandfest is een geweldig rockfestijn dat we helemaal zelf organiseren!”

Olympiade

Voor echte 'whizzkids' zijn er de nationale en internationale olympiades, waarbij je al echt de wetenschap induikt.

Excursies

De school organiseert regelmatig een excursie, dichtbij of verder weg. Zo ga je bijvoorbeeld naar het archeologische park in Xanten, krijg je een rondleiding achter de schermen in de schouwburg en houd je een interviewtje (in het Frans!) in Lille of Luik.

Muziek

Houd je van muziek of toneel dan ben je van harte welkom bij de Big Band of bij de 'Gymfuif', die elk jaar een toneelstuk op de planken brengt. Of misschien is onze cultuurclub Apollo wel iets voor jou.



**KENNIS
ONTPLOOIING
VRIENDSCHAP**

STEDELIJK
GYMNASIUM

NIJMEGEN

